



30 april 2008, lichtbewolkt 26°

## INHOUD

1. nog steeds genieten
2. Revolução dos Cravos
3. laatste sinaasappels
4. Santa Clara
5. sokkensloper

Adres in Portugal:

**Monte do Casarão**  
Pomba  
Caixa Postal 5578  
PT 7630-568 SÃO TEOTÓNIO  
Portugal  
Tel. +351 283 959 985

Adres in Nederland:

**Geelvinkbaai 8**  
NL 2904 BB CAPELLE A/D IJSSEL  
Nederland  
Tel. +31 10 451 06 49

[www.ijeeigenberg.nl](http://www.ijeeigenberg.nl)

\* l.schimmer@montedocasarao.com  
\* n.schimmer@montedocasarao.com  
\* w.riemslag@montedocasarao.com

Kent u anderen voor wie deze nieuwsbrief ook interessant is? Laat het ons weten via [subscribe@montedocasarao.com](mailto:subscribe@montedocasarao.com)

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons weten via [unsubscribe@montedocasarao.com](mailto:unsubscribe@montedocasarao.com)

## 1. NOG STEEDS GENIETEN

Kunt u het zich voorstellen? Dit is, nu alweer een jaar, het uitzicht vanuit ons huis. De cottages hebben ook een dergelijk uitzicht. Ze liggen hoger en hebben dus een iets ander perspectief. Elke ochtend vroeg drink ik op het terras koffie en geniet. Van de geluiden die de natuur maakt, van de kleuren en van de geur van eucalyptus en cistus, van lavendel en salie. Onze gasten ervaren hetzelfde: veel mensen die er vorig jaar waren, hebben voor dit jaar al weer geboekt!



## 2. REVOLUÇÃO DOS CRAVOS

25 april, de dag van de Anjer-revolutie, is een nationale feestdag in Portugal. In elk dorp en elke stad is het afgelopen weekend met festiviteiten en vuurwerk uitgebreid gevierd dat er in 1974 zonder bloedvergieten een eind is gekomen aan 48 jaar dictatuur. De revolutie begon bij de kapiteins in het leger, die genoeg hadden van de geld- en levensverslindende



oorlogen in de Afrikaanse koloniën. Generaal Antonio de Spínola voerde al snel het democratisch bestel in en een jaar later, op 25 april 1975, werden de eerste verkiezingen gehouden. 92% van de bevolking bracht zijn stem uit en Mario Soares, die tot dan in ballingschap verbleef, werd de grote winnaar.

## 3. LAATSTE SINAASAPPELS

Echte scharreleieren en scharrelvarkens (niks gescharrel, meer een langeafstandsloop) vers brood, zelfgeplukte sinaasappels, eigenge-maakte honing en marmelade, Alentejaanse wijn: het is hier een paradijs voor wie van puur en eerlijk eten houdt. De sinaasappeltijd is weliswaar bijna voorbij, maar nu kunnen we weer asperges halen. En we hebben ook zelf

van alles gezaaid en gepoot. De buurman heeft bij ons een stukje grond omgeploegd,



dus als het allemaal lukt, heeft u straks Monte do Casarão-tomaten en Monte do Casarão-aardappelen.

## 4. SANTA CLARA

Wat is er heerlijker als het warm is dan afkoeling zoeken in het water? U kunt een duik nemen u in het zwembad of in de oceaan, maar er zijn in de buurt ook een paar mooie meren. Een daarvan is de barragem van Santa Clara, met zijn 485.000.000 m3 inhoud het grootste stuwmeer van Portugal. Het water is warm en



schoon en er komen amper toeristen. Wilt u het stuwmeer van bovenaf zien en wellicht iets eten, dan kunt u even naar de poussada rijden. De blik vanaf het terras is meer dan de moeite waard.

## 5. SOKKENSLOPER

We hebben twee honden: Sproet, 1 jaar en Portugees, en Willem, 12 jaar en Nederlands. Ze zijn (na een korte gewenningsperiode) nog steeds onafscheidelijk. Sproet trekt Willem 's morgens vroeg aan zijn oren zijn mand uit: Kom Willem, poezen zoeken! En dan gaan ze samen op stap en blijven vaak uren weg. Sproet is volgens kenners een uitstekende jachthond, maar als zodanig hebben wij haar niet opgevoed. Het jachtinstinct zit er natuurlijk nog wel in: elke sok wordt als buit gezien en binnen een paar seconden vakkundig gesloopt. We hebben voorlopig poetslappen zat. En weinig sokken.

