



15 juni 2008, onbewolkt 31 °

INHOUD

1. Route Monte do Casarão
2. Praia da Amália
3. nieuwe burens
4. voetbalgekte
5. surfende filosoof

Adres in Portugal:

Monte do Casarão
Pomba
Caixa Postal 5578
PT 7630-568 SÃO TEOTÓNIO
Portugal
Tel. +351 283 959 985

Adres in Nederland:

Geelvinkbaai 8
NL 2904 BB CAPELLE A/D IJSSSEL
Nederland
Tel. +31 10 451 06 49

www.jeeigenberg.nl

* l.schimmer@montedocasarao.com
* n.schimmer@montedocasarao.com
* w.riemslag@montedocasarao.com

Kent u anderen voor wie deze nieuwsbrief ook interessant is?

Laat het ons weten via
subscribe@montedocasarao.com

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen?

Laat het ons weten via
unsubscribe@montedocasarao.com

1. ROUTE MONTE DO CASARÃO

Het was even wat anders, een week lang het geronk van zware vrachtwagens, walsen, sproeiwagens en tractoren. In december is het voorwerk gedaan, nu is zowel de toegangsweg als de weg op het landgoed perfect in orde en kunnen we als het hard regent zonder glibberen boven komen. De gemeente heeft de apparatuur en de mankracht gele-



verd, wij stonden garant voor de *toutvenant*, een soort gemalen graniet. Iedereen gelukkig.

2. PRAIA DA AMÁLIA

Een van de strandjes in de buurt heet Praia da Amália. De koningin van de fado, Amália Rodrigues (1920-1999), had daar een huis en bracht er menige vakantie door. Aan fado heeft in Portugal lange tijd een kwalijke reuk gezeten omdat de *fadistas*'s geassocieerd werden met de dictatuur van Salazar. In 1980 kreeg Amália, die al jarenlang in de beroemdste concertzalen in het buitenland triomfen vierde, een aantal nationale prijzen. Sinds die tijd 'mag' fado weer en is het een erkende zangkunst met grote namen.

En om een vraag van een van onze gasten te beantwoorden: het verschil tussen de fado uit Coimbra en die uit Lissabon ligt hierin dat de eerste uitsluitend wordt gezongen door mannen en meer vibraties en trillers heeft.

3. NIEUWE BUREN

Ineens, van de ene op de andere dag, hebben we veertig koeien als burens gekregen. Van die mooie lichtbruine met een bel om hun nek. Kalfjes, wat opgeschoten jeugd, moeders en tantes en een heuse stier. Twee keer per dag komt de boer met zijn honden en brengt ze

naar een ander foerageeradres, maar ik heb niet de indruk dat ze dat erg waarderen. Ze loeien de hele weg. Onze honden (drie inmiddels, waarover later meer) vinden het machtig interessant maar blijven op gepaste afstand.



We hebben nog meer nieuwe burens: in de garage heeft een zwaluwenechtpaar een nest gebouwd. Aan de elektriciteitsdraad van de TL-lamp.

4. VOETBALGEKTE

Is in Nederland iedereen nu voetbalgek, in Portugal is dat altijd het geval. Ze hebben hier maar liefst 5 voetbalcranten en bij allerlei wedstrijden zitten de café's vol. Als het een beetje meezit (of tegen, het is maar van welke kant je het bekijkt) spelen Nederland en Portugal dit Europees kampioenschap weer tegen elkaar, wie weet zelfs in de finale. Ze hebben elkaar de afgelopen jaren pas tien maal ontmoet, en Nederland heeft daarvan één keer



gewonnen. De laatste wedstrijd, de halve finale van het WK 2006, daar praat niemand meer over. Met 16 gele en 4 rode kaarten past die ook beter in de vergeetboekjes.

5. SURFENDE FILOSOOF

Zoon Bas is onlangs in Rotterdam afgestuurd in de filosofie. Twee jaar van zijn studie heeft hij colleges gevolgd aan de universiteit van Lissabon. Zijn afstudeerscriptie had dan ook een Portugees

onderwerp: de dichter Fernando Pessoa. Hij zet nu alles op alles om te kunnen promoveren. Ondertussen heeft hij zich op Monte do Casarão zowat onmisbaar gemaakt. Daarnaast is hij gediplomeerd surfleraar, dus als u of uw kinderen willen leren surfen, bent u bij hem aan het goede adres.

