

18 augustus 2016, zon, 32°



De eerstvolgende schilderweek begint 6 oktober. Er is nog plek voor 3 cursisten. Meer info op de website.

www.jeeigenberg.nl
www.montedocasarao.com

info@montedocasarao.com

www.youtube.com/watch?v=4h82mYBohfc

Bril gevonden

Op het grind bij Casa Marcanta is een bril gevonden. Een herenbril. Hij lijkt in goede staat. Zo te zien is alleen het linker pootje verbogen. Ik weet dat vorig jaar een van de gasten een bril is kwijtgeraakt. Uit arren moede moest hij met de zonnebril-op-sterkte op, terug naar Nederland. Ik kan me alleen niet meer herinneren wie dat was.

Bent u de eigenaar van de bril en wilt u hem terug hebben, laat me dat dan even weten. Dan komt ie per kerende post uw kant uit.



Meer info en foto's over de Green Key Award, het stuwmeer en het sterrenkijken vindt u op onze website.

BARRAGEM DO CASARÃO

Ons stuwmeer is zo goed als klaar. De laatste hand moet nog worden gelegd aan de overloop en dan is het project af. Het is schitterend geworden. Het is niet zo maar een putje (zoals onze Vlaamse buurman zegt).



Nee, het meer is helemaal ingepast in het landschap. Senhor Gato, de beste stuwmerenbouwer uit de verre omtrek, kreeg er tijdens de klus steeds meer lol in en kwam ook zelf met allerlei oplossingen en verfraaiingen. Picknickplek, volkstuintje (jaja), het is er allemaal. Een stuwmeer stond al lang op onze *to do list*. In de zomermaanden hebben we maar net genoeg water. Er is sowieso minder (het regent nauwelijks tot niet) en het gebruik is veel hoger: veel gasten, het zwembad moet om de paar dagen worden bijgevoerd, de planten hebben af en toe behoefte aan een beetje nattigheid.

Het stuwmeer (goed voor zo'n 8000 m3 water) dient als buffer. Uit het stuwmeer wordt straks rechtstreeks het zwembad gevuld. Dat scheelt weer een slok op een borrel.

GREEN KEY AWARD

Op 27 mei j.l. heeft Monte do Casarão de Green Key Award 2016 gekregen, een certificaat voor groen ondernemen in de toeristenindustrie. De Green Key is een internationaal kwaliteitsmerk en is één jaar geldig. Het is een *on going proces*. Elk jaar moet de toeristische onderneming in kwestie doelen stellen. Als die zijn behaald, krijgt zij weer een certificaat voor het jaar daarop, enzovoort, enzovoort. De belangrijkste doelen die Monte do Casarão zich heeft gesteld voor 2016/17 hebben te maken met het water- en het afvalbeheer. Zo willen we onze natuurlijke watervoorraad vergroten - waarbij het stuwmeer cruciaal is - en het watergebruik verminderen. Ook gaan we afvalbakken neerzetten waarin onze gasten hun afval gescheiden kunnen weggoien. We



besparen ze zo een ritje naar het dorp. We zijn heel trots op het certificaat. Het past ook bij ons. Als je zo midden in de natuur woont, passen respect, zorg en behoud.

STERRENKIJKER

De sterrenhemel is hier zo indrukwekkend, die vraagt gewoon om verkend te worden. Wat dan ook hoog op ons prioriteitenlijstje stond, was een heuse professionele telescoop.

We zijn sinds kort de trotse bezitters van een Skywatcher Dobson N305/1500. Eigenlijk is de sterrenkijker een cadeautje van onze gasten. We hebben al het laat-maar-zitten-geld in een speciaal sterrenkijkerpotje gestopt en zo is de sterrenkijker in de loop van de jaren bij elkaar gespaard. Er zat zelfs genoeg in het potje voor een Nikon verrekijker, een Deep Sky Reise atlas en twee extra (betere) oculairen. Een avondje sterrenkijken behoort nu dus ook tot de mogelijkheden. Met Bas, die weet er inmiddels heel wat van. Een aanradertje.



DE ECHE HELDEN

Brand in de zomermaanden is in Portugal - net als in alle zuidelijke landen - helaas niet uitzonderlijk. Warm, droog, harde wind... allemaal factoren waarbij een beginnend brandje goed gedijt. Dit jaar viel het allemaal erg mee, tot begin augustus wel te verstaan. Tot 6 augustus. Vanaf die datum stond half Portugal (Madeira inclusief) in brand. Tot 15 augustus (9 dagen!) werden er **3139** branden geteld. Gemiddeld zo'n 300 per dag. Meer dan 74000 brandweerlieden waren in touw. De meeste branden zijn onder controle, maar er komen er toch elke dag weer nieuwe bij.



Overal komen acties op gang om de brandweerlieden, de echte helden in het verhaal, een steuntje in de rug te geven. Veteranen bieden hun hulp aan evenals collega's uit Frankrijk. De lokale bevolking houdt inzamelingsacties voor water, frisdrank, energierepen en alles wat de brandweermannen op de been kan houden; de kapper doneert zijn dagopbrengst. Italië stuurt een blusvliegtuig; Rusland zelfs twee.

De brandweermannen hebben een eigen facebook pagina. Het is natuurlijk wel in het Portugees, maar laat u daardoor niet weerhouden de pagina te bezoeken. De foto's en filmpjes spreken voor zich en laten alle emotie zien. Het zijn schokkende beelden, maar ook ontroerende, zoals die waarop vijf brandweermannen languit op het asfalt liggen, helemaal uitgeput. Of die waarop ze een hond die met de schrik is vrijgekomen, een emmertje water geven.

Bombeiros, os Verdadeiros Heróis, heet de pagina. Brandweermannen, échte helden. Met recht.

Nel