



3 juni 2012, wat wolkjes 25°

## INHOUD

1. Rota Vicentina
2. Odemira
3. Tall ships in Lissabon
4. Crisis

[www.jeeigenberg.nl](http://www.jeeigenberg.nl)  
[info@montedocasarao.com](mailto:info@montedocasarao.com)

## Agenda

- 8 juni Bruiloft zoon Bob en zijn grote liefde Digna  
5-7 juli TassJazz Festival Odemira  
20-22 juli Faceco São Teotónio  
19-22 juli Tall Ships Lissabon  
21 sept. Mark en Anne krijgen een baby. Ik word oma  
4-11 okt. Schilderweek Monte do Casarão  
28 nov. Mariza in A'dam, Koninklijk Theater Carré

## 1. ROTA VICENTINA

Portugal heeft er sinds half mei 340 km wandelroute bij. De zogeheten *Rota Vicentina* loopt van Santiago de Cábem (een goede 100 km ten zuiden van Lissabon) tot Cabo de São Vicente,



het uiterste zuidwestelijke puntje en is als het ware het laatste stuk van de GR11/E9. De route bestaat uit twee trajecten: het ene is de historische route, die wat meer landinwaarts ligt, diverse dorpjes aandoet en gebruikmaakt van bestaande paden en wegen; het andere is de vissersroute, die compleet nieuw is en pal langs de Atlantische kust loopt. De hele route is een openbaring, een kennismaking met de Alentejo. De bewegwijzering is uitstekend. Waar nodig is er een bruggetje geslagen of een riviertje van stapstenen voorzien. U hoeft geen moment te twifelen over de richting die u moet inslaan. Alles straalt liefde en eerbied voor het land uit. Vanaf Monte do Casarão kunt u diverse etappes lopen. U wordt gebracht naar waar u wilt beginnen en gehaald waar u stopt. Als u het niet al te gek maakt tenminste.

## 2. ODEMIRA

Goed einddoel van een van uw Rota-Vicentina-wandelingen is het uit 1256 stammende stadje Odemira, hoofdstad van de gelijknamige Concelho Odemira. Als bestuurlijk centrum heeft Odemira alle mogelijke voorzieningen: een ziekenhuis, zwembad, bibliotheek (vroeger een kasteel), bioscoop annex theater, brandweer, middelbare school en hbo, busstation. Zelfs een rechtbank en een gevangenis ontbreken niet. Wat Odemira ook heeft- en dat is interessanter voor u als vakantieganger - is het chocoladefabriekje van Beatrice, met handgemaakte chocolade in alle maten en smaken (favoriet: met peper en piri-piri). Daarnaast vindt u er twee geitenkaasfabriekjes (verkoop aan particulieren), een paar lekkere restaurantjes, een werkende windmolen en een galerie van kunstenaarscollectief *Sopa dos Artistas*. *Last but not least* is er de weefstudio van de Nederlandse Helene Loermans. Alles kan Helene u vertellen over de manieren van weven, de materialen die ze gebruikt, de workshops die ze geeft. Sinds een jaar of drie



weeft ze parasols. Stuk voor stuk kunstwerkjes. In het mei-nummer van *Seasons* staat een interview met Helene. Lezen dus, als u geïnteresseerd bent. Of leuker nog: straks gewoon bij haar binnenlopen.

## 3. TALL SHIPS IN LISSABON

Bent u meer van de wind en het water, dan moet u naar Lissabon. Van 19 tot 22 juli liggen de kades vol *tall ships*, de machtige zeilschepen die ooit de zeeën bevoeren. De opkomst van de stoomboot en de niet meer te repareren averij, opgelopen in de beide wereldoorlogen, betekenden het einde van de zeilende vrachtschepen. Een enkele werd nog wel als opleidingschip gebruikt, maar de meeste schoeners, barken, brigantijnen en brikken kwamen niet meer uit de dokken. Totdat in 1954 de Portugese ambassadeur Pedro Theotónio Pereira en de Engelse jurist Bernard Morgan de koppen bij elkaar staken met als doel hun hobby en deze vergane glorie nieuw leven in te blazen. De Tall Ships Races waren geboren. In 1956 vond de eerste race plaats, van Torbay in het zuiden van Engeland, naar Lissabon, met 12 deelnemers. Sindsdien is de race uitgegroeid tot een evenement van wereldklasse, met dit jaar zo'n 100 deelnemende schepen.



De race gaat van Saint Malo in Frankrijk via Lissabon naar Cadiz in Zuid-Spanje. In Cadiz draaien ze om en zeilen vervolgens via A Coruna in Noord-Spanje naar eindbestemming Dublin.

## 4. CRISIS

Pauline Blom is buitenland-correspondent van de GPD (de Geassocieerde Pers Diensten) in Spanje. Ze woont in Cadiz en schrijft met grote regelmaat over de economische misère daar. Maar hoe wordt de crisis gevoeld net over de grens, in buurland Portugal, en dan met name in de Alentejo? Met Wynand en Bas als tolk heeft ze gesprekken gevoerd met José Manuel Guerreiro, president van São Teotónio, Garça, voorzitter van de jachtvereniging van São Teotónio en Graça, eigenares van Café Graça, en haar dochters, in Casa Nova da Cruz. Het is een realistisch, herkenbaar stuk geworden waar de somberte van afstraalt. Gelukkig staat het gedachtegoed van wat ooit een communistisch bolwerk was, nog overeind: 'Elkaar helpen, solidair zijn, daar komt het op aan.'



Nel